



‘ik keek  
mijn ogen  
uit.  
Het was als  
in de film  
Eyes wide,  
shut’

Mooie mannen in pak, chique kastelen en een **mysterieuze sfeer**. Een paar keer per jaar bezoekt Rebecca van der Wurff (30) samen met haar vriend of in haar eentje **exclusieve, erotische feesten**. ‘Vrijen met een vrouw bleek opwindender dan ik had verwacht.’

Interview **Nathalie de Graaf** Illustratie **The Phoney Club**

“**W**ow, wat was dit gááf,’ zeiden mijn vriend en ik tegen elkaar. We zaten in de jacuzzi na te genieten van een spannende nacht.

Het begon allemaal de avond ervoor. ‘Vinden jullie het leuk om straks naar onze hotelkamer te gaan?’ hadden we aan een heel leuk stel gevraagd. We waren ze al vaker tegengekomen op feesten en we hadden besloten de stoute schoenen aan te trekken. Voor mij was het de eerste keer dat ik deze vraag stelde. Dansen en sjansen was tot dan toe genoeg voor mij geweest. Tot we dit stel tegenkwamen. We hadden een enorme klik. Niet alleen vonden we elkaar aantrekkelijk, we deelden ook dezelfde humor. Nachtenlang stonden we aan de bar te kletsen. Thuis hadden mijn vriend en ik al over hen gefantaseerd. Hoe zou het zijn om seks met z’n vieren te hebben? Voor mij, om het met een vrouw te doen? En wat zou mijn reactie zijn, als ik mijn vriend met een ander bezig zou zien? Mijn nieuwsgierigheid won het van mijn twijfel. ‘Zullen we ze vragen?’ seinde ik dan ook die avond naar mijn vriend. ‘Leuk!’ antwoordde de vrouw direct. Vijf minuten later liepen we de grote trappen van het kasteel op naar onze kamer. Er was geen houden meer aan. Het glaasje champagne vooraf was puur voor de vorm.”

### Avondje flirten

“Ik leerde Paul (30) kennen op mijn 22ste. Van erotische feesten had ik toen nog nooit gehoord. Ja parenclubs, daar had ik weleens over gelezen. Maar de feesten waar Paul het over had, bleken exclusiever. Chiquer. Toen hij me erover

vertelde, was ik direct geïntrigeerd. Nieuwsgierig hing ik aan zijn lippen. De feesten werden georganiseerd op bijzondere locaties door heel het land. Pas een paar uur van tevoren wist je waar je precies werd verwacht. Paul vertelde dat de organisatie ook de hotelkamers

### **‘Dansen en sjansen was lange tijd genoeg voor mij geweest. Tot we dit stel tegenkwamen’**

boekte voor de gasten die wilden blijven overnachten. Op die manier zat iedereen in hetzelfde hotel. Een prikkelend idee, vond ik. Seks in het openbaar leek me niets, maar wie weet waar een avondje dansen en flirten toe kon leiden als je zo makkelijk naar elkaars hotelkamer kon gaan.

Paul kwam al jaren op die feesten. Het was een avondje uit, zei hij. Maar met nét dat beetje extra. Als je dat wilde tenminste. Er waren ook mensen die alleen een drankje kwamen doen. Niets hoefde, alles mocht. Alhoewel ik geboeid was door zijn verhalen had ik geen behoefte om naar zo’n feest te gaan. Ik kende Paul nog maar net en

ons seksleven was superspannend. Meer had ik niet nodig. Daarbij wilde ik hem liever nog even voor mezelf houden. Misschien is dit iets voor de toekomst, dacht ik.

Toen onze relatie na een jaar in wat rustiger vaarwater terechtkwam, merkte ik dat ik er steeds meer voor openstond. Zeker toen Paul vertelde dat je bij zo’n feest uitsluitend als stel naar binnen mag of als vrouw alleen. Op die manier is er geen mannenoverschot. ‘De vrouw is *in charge*,’ zei hij. ‘Als zij iets niet wil, dan gebeurt het ook niet.’ En zo ging ik op mijn 24ste voor het eerst naar een erotisch feest. Het reglement dat bij de tickets zat, had ik uitgebreid doorgenomen. ‘Nee is nee,’ stond er. ‘Er is verder geen uitleg vereist.’ En: ‘Vraag het eerst als je een vrouw wilt aanraken.’ De laatste regel vond ik grappig: ‘Telefoonnummers uitwisselen is niet verplicht.’ Ik heb lust altijd goed kunnen scheiden van liefde, dus dat sprak me aan. *Go with the flow*, was de afspraak die ik met Paul maakte.”

### Black tie en een cape

“Op het parkeerterrein vielen de vele Porsches en BMW’s me op. Het kaartje had 75 euro gekost dus dat verbaasde me ook weer niet. Samen met de nieuwe lingerie die ik had aangeschaft, had ik toch al gauw zo’n 400 euro uitgegeven. Geen bedrag dat ik normaal gesproken voor één avondje uitgaan ophoest. De dresscode was black tie voor de mannen en een cape voor de vrouwen. Ook was het de bedoeling dat je tot twaalf uur ’s nachts een masker droeg. Ik keek mijn ogen uit. Wat een mysterieuze sfeer! Net zoals in de film met Tom Cruise en →

Nicole Kidman: 'Eyes wide shut'. Mooie mannen in pak liepen de kasteeltrappen op. Er waren veertigers, maar ook twintigers. De eerste blikken werden uitgewisseld. Ik voelde me nerveus. En ook een tikkie onzeker. Hoe zou het zijn om straks in lingerie te lopen? Weliswaar eerst nog met een cape, maar toch. En wat zou er gebeuren? Die eerste avond stonden Paul en ik voornamelijk aan de bar. We dronken wat en keken om ons heen. Het leek op een normale club. Er werd gedanst, gepraat en gelachen. Ik voelde me langzaam ontspannen. Toen ik na twaalven mijn cape en masker moest afdoen en gekleed in lingerie het ene na het andere compliment kreeg, nam mijn zelfvertrouwen toe. Dit was leuk. Paul en ik waren die eerste

## **'Ik zag hoe mijn vriend haar kuste, maar naar mij keek. Door dit oogcontact werd ik niet jaloers'**

avond vooral met z'n tweeën. Ik wist dat er een darkroom was waar mensen met elkaar of anderen konden vrijen. Tot op de dag van vandaag ben ik daar niet geweest. Seks in het openbaar staat me niet aan. Ook niet om naar te kijken."

### **Vrijheid, blijheid**

"Dat stel maakte alles anders. We waren inmiddels naar een paar

feesten geweest en voor het eerst hadden we zin in een afterparty. En zo kwam het dat we met z'n vieren een glaasje champagne zaten te drinken in onze hotelkamer. 'Zullen we ons gaan opfrissen?' vroeg een van ons. Ik weet niet eens meer wie dat zei. Maar dat dat het startsein was, was me wel duidelijk. Een voor een stapten we frisgewassen in bed. Even voelde ik me ongemakkelijk. Raar. Maar dat duurde maar een paar seconden. Voordat ik het wist, zat ik in een enorme flow. Ik zag hoe mijn vriend de vrouw kuste, maar naar mij keek. Ik voelde de handen van de man om mijn borsten. Doordat mijn vriend en ik oogcontact hielden, werd ik niet jaloers. Het voelde als een ervaring van ons samen, hoe gek het ook was om hem met een ander te zien. Al snel dacht ik niet meer na, maar ging ik op in het moment. Vrijen met een vrouw bleek opwindender dan ik had verwacht. Zacht vooral, teder. Het was spannend om met een andere man seks te hebben, terwijl mijn vriend toekeek. Een *once in a lifetime*-ervaring. De volgende ochtend waren ze alweer vroeg vertrokken. 'Het was heerlijk,' zeiden we tegen elkaar. Geen vervolgspraken, geen telefoonnummers: het was goed zo. Alsof ik iets van mijn bucketlist afstreepte. En zo zaten mijn vriend en ik in die jacuzzi na te genieten. Sindsdien ga ik drie à vier keer per jaar naar zo'n feest. Nog nooit heb

ik een vervelende ervaring gehad. Ja, we zijn weleens met een stel geëindigd op hun hotelkamer waar we bij nader inzien toch niet zo'n goed gevoel bij hadden. Ze bleken minder leuk dan we hadden gedacht. Paul en ik seinden naar elkaar en zeiden: 'We gaan er toch vandoor.' Vrijheid, blijheid. Op zo'n moment is er ook geen uitleg nodig."

### **Moeite doen**

"Ging ik eerst nog samen met Paul naar de feesten, sinds we uit elkaar zijn, ga ik ook regelmatig alleen. Voor de fun, maar ik sta ook vaak op de gastenlijst vanwege mijn werk. Toen ik voor die eerste avond op zoek was naar mooie, chique lingerie viel het me op hoe moeilijk die in Nederland te krijgen is. Ondergoed is vaak óf ordinair óf juist heel braaf. Zo kwam ik op het idee om een winkel in exclusieve lingerie te beginnen: Pleasurements. De feesten gebruik ik nu ook om mogelijke klanten te ontmoeten en lingerie shows te geven. Maar ik ga ook nog steeds voor mijn eigen plezier. Ik merk wel dat het anders is, in mijn eentje. Ik moet meer moeite doen om een stel over te halen. Vrouwen zien me nu eerder als een concurrent. Maar veel vaker ga ik naar een feest om 'gewoon' een leuke avond te hebben. De ongeremde sfeer, het respect naar elkaar, de gezelligheid: het maakt deze feesten uniek. En ik ken er inmiddels veel mensen. Sinds kort heb ik een nieuwe vriend. Ik kan niet wachten om hem mee te nemen. Ik ben zó benieuwd hoe hij het zal vinden." ■

VANWEGE PRIVACYREDEKEN IS DE NAAM PAUL GEFINGEERD EN ZIJN ENKELE DETAILS VERANDERD.